



Maatschappijkritische boeken verschijnen bij de vleet. Maar eentje waarin u zowel wiskundeformules als bijbelverzen tegenkomt, en waarin thema's aan bod komen van windmolens tot waarnemingspsychologie, van geschiedenis tot geestdodende middelen, van spelling tot spelletjes, van intuïtie tot islamisering, van Nostradamus tot nieuwspraak? Waarschijnlijk niet eerder gezien!

De rode draad door dit alles is dat wij naast een min of meer logisch verstand gezegend zijn met de gave der patroonherkenning. En dat er daarbij vanalles kan mislopen, zal u duidelijk worden. Mijn onderwijservaring heeft ideeën doen opborrelen voor een mogelijk optimaler gebruik van deze gave.

Wie zou ik graag als lezer hebben? Vooral mensen uit het onderwijs en de politiek, maar eigenlijk iedereen die bezorgd is over het wel en wee van deze planeet.

**Waarschuwing: niet voor mensen met gevoelige schenen of al te lange tenen! Of net wel?**

Koen Van de moortel (°Antwerpen, 8 april 1962) is experimenteel natuurkundige, en al altijd gefascineerd geweest door 'waarnemen', zowel in het laboratorium als door de lens of in de geest, en 'zoeken naar oorzaken'.

ISBN 978-90-804099-0-3



**Laat u niets wijsmaken!**

Koen Van de moortel



# Laat u niets wijsmaken!

-  
**Patroonherkenning  
 en het  
 spoelen van uw hersenen**

Koen Van de moortel